

ISBN: 978-605-80300-4-6

© 2018 Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş.

Ketebe Yayınları: 203

Öykü



**Editör**

Cemal Şakar

**Kapak**

Harun Tan

**Düzeltili**

Cihan Aldık

**Mizanpaj**

Nilgün Sönmez

**1. BASKI**

Kasım 2019  
İstanbul

ketebe.com

**Ketebe Yayınları**

**Sertifika No. 34989**

Maltepe Mahallesi Fetih  
Caddesi No: 6 Dk: 2  
Topkapı 34010 İstanbul  
Tel: 212.612 29 30  
e-mail: ketebe@ketebe.com

**Baskı ve Cilt**

Matsis Matbaa Hizmetleri  
San. ve Tic. Ltd. Şti  
Sertifika No: 40421  
Tevfik Bey Mah. Dr. Ali Demir Cad.  
No: 51 Sefaköy Küçükçekmece /  
İstanbul Tel: 212 624 21 11

© Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A. Ş.'ne aittir.  
İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

# Mahalledeki Hayalet



İREM ERTUĞRUL

KETEBE

---

## İrem Ertuğrul

1984'te İstanbul'da doğdu. Öykü ve yazıları *Dergâh*, *Varlık*, *Hece Öykü*, *İtibar* dergilerinde yayımlandı. *Yumuşak Ge* ve *Post Öykü* dergilerinin kurucu ekibinde yer aldı. Yazılı ve görsel medyada editörlük ve metin yazarlığı yaptı. Bu, ilk kitabı.

# İçindekiler

Mahalledeki Hayalet .....	9
“Girl, You’ll Be a Woman Soon” .....	13
Kurabiye Kokusu.....	15
Külkedisi.....	21
“Animal Instinct in Me” .....	27
Ceset Karaborsacısı.....	33
Ayla.....	39
Re-Play .....	45
Bu Öyküde Sanal Reklam Uygulanmaktadır .....	51
İkinci Kat .....	59



*Arda Caddesi'ne...*



## Mahalledeki Hayalet

Bir söylentidir dolaşıyordu: Ali, annesini öldürmüş.

Ocakçı Birol, kahvehaneden; manikürcü Derya, kuaförden; mahalle takımının forveti Messi Hasan, arka bahçeden bildiriyordu: Ali, annesini öldürmüş.

Söylenti farklı kaynaklardan besleniyordu. İlki Hatice Hanım'dan neşet etmişti. Anlattığına göre; her zamanki kahverengi hırkasını giyinmiş, elinde boş bir fileyle pazarın köşesindeki ağacın önünde durmuş ona bakıyormuş rahmetli. Yanına yaklaşıp "Nasılsın komşu?" diye sormuş. Fısıltıyla cevap vermiş merhume: "Ali beni öldürdü" İki gözüm önüme aksın ki böyle dedi, diye yeminler ediyordu Hatice Hanım. O sırada cep telefonu çalmış; çantasına eğilmiş kalkmış; bakmış ki kimsecikler yok karşısında ağaçtan başka.

Aynı gün rahmetliye tuhafiyede rastlayan kız kurusu Gülşen, korkudan turnaklarını yiye yiye anlatıyordu; "Tokalara bakıyordum, birden arkamda bitiverdi. Kulağıma eğildi söyledi. Ayol ne diyorsun, dememe kalmadan kapıdan fırladı gitti. Arkasından koştum, kaybolmuştu"