

ISBN: 978-605-80259-4-3

© 2018 Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş.

Ketebe Yayınları: 204

Gezi



Editör

Cihan Aldık

Kapak

Harun Tan

Düzeltili

Sezai Saraç

Mizanpaj

Nilgün Sönmez

1. BASKI

Kasım 2019
İstanbul

ketebe.com

Ketebe Yayınları

Sertifika No. 34989

Maltepe Mahallesi Fetih
Caddesi No: 6 Dk: 2
Topkapı 34010 İstanbul
Tel: 212.612 29 30
e-mail: ketebe@ketebe.com

Baskı ve Cilt

Matsis Matbaa Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti
Sertifika No: 40421
Tevfik Bey Mah. Dr. Ali Demir Cad.
No: 51 Sefaköy Küçükçekmece /
İstanbul Tel: 212 624 21 11

© Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A. Ş.'ne aittir.
İzinsiz yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Coğrafyamızı Adımlarken
Hatırda Kalanlar



TAHA KILINÇ

KETEBE

Taha Kılınç

1980, Anamur doğumlu. Ortadoğu ve İslâm dünyası, uzun yıllardır yoğunlaştığı çalışma sahası. Hâlen *Yeni Şafak* gazetesinde, haftanın iki günü İslâm coğrafyasına dair yazılar yazıyor. “*Coğrafyamızı Adımlarken Hatırda Kalanlar*”, yayımlanmış 13’üncü kitabı.

İÇİNDEKİLER

Giriş bâbında	7
“Seyahat ediniz”	9
Beş coğrafya	13
Harita çizmek	17
Hayalini kuralım, neden olmasın?	21
Altyapı hazır, gayret gerek	25
Yeniden Aliya’ya	28
Srebrenitsa, Halep, Rakka... ..	32
Öncülerin izinde	36
Bir camiden daha fazlası	40
Japonlara dair.....	44
Endülüs’ten esintiler	48
Kurtuba’dan Cordoba’ya.....	52
Gırnata’ya veda	56
“Kahire çok pis!”	60
Çölde bir vaha.....	64

Mahzun hazine	68
Kudüs nasıl gezilmez?	72
Sürpriz ziyaretçiler	76
Yıldızlar hâlâ parlıyor	79
Bizim Fas'ımız, onların Mağrib'i	83
Kıbrıs notları	87
Bakü'de birkaç adım	91
Tebriz'in nabzı.....	95
Şeyh Şâmil'in doğduğu yerde.....	99
Dimetoka-Yanya hattı.....	103
Lahor'un ara sokaklarında	107
Karaçi'de Üsküplü bir şair	111
Şah Cihan'ın penceresinden.....	114
Zoru başarmak.....	118
Yaman çelişki	122
Ukbe bin Nâfi'ye rahmetle.....	125
Cengiz'in izleri.....	129
Yaktı yaktı, hem de nasıl.....	133

GİRİŞ BÂBINDA

Her yurtdışı seyahatimde, istisnasız, aynı cümleler aklımda döner durur:

Bugün bizim uçakla birkaç saatte kolayca kat ettiğimiz mesafeler için, eskiden aylar süren zorlu ve riskli yolculukları göze almak gerekiyordu. Barınmadaki konfor ve beslenmedeki çeşitlilik konusunda da, eskiler bizim kadar şanslı değildi. Konaklama, ısınma ve serinleme şartları bugünle asla kıyaslanamayacağı gibi, bizim şimdi oturduğumuz sofralar onların akıllarının ucundan bile geçemezdi.

Ama onların sahip olduğu bir şey, bugün bizde çok eksik: Merak. Tarih bilgiye ve irfana olan merak ve açlıkları sayesinde dünyanın uzak köşelerine seyahat eden derin adamların baş döndürücü hikâyeleriyle dolu. İlmî ve kültürel birikim anlamında bugün neye sahipsek, o seyahat ve seferlerin semeresi. Hepimiz, onlara karşı ödenmez borçların içindeyiz.

Sahip olduğumuz bunca kolaylığa, konfora ve imkâna rağmen, bizden sonrakilere ne aktaracağımız ve hangi birikimi bırakacağımız sorusu, dağ gibi önümüzde duruyor. Bizden öncekilerin, onca zorluk ve sıkıntı içinde başardıklarına bakınca, en azından mahcubiyet duymamız ve vakit geçirmeden

yola düşmemiz gerekiyor. “Yola düşmek” ifadesini, mecaz değil gerçek anlamıyla kullandım burada. Çünkü yakın çevremizden başlayarak dünyamızı tanımak için seyahatlere çıkmak, ufukumuzu genişletmemizin ve sorumluluklarımızın farkına varmamızın olmazsa olmazı.

* * *

Coğrafyamızı Adımlarken Hatırda Kalanlar, okuyucuları yerlerinden kalkmaya ve seyahate teşvik etmek, meraklarını uyandırmak, yollara düşmelerini sağlamak ve aslında bunun ne kadar kolay olduğunu göstermek için hazırlandı. ‘Coğrafyamız’daki iyelik vurgusu da, tarih içinde Müslümanların herhangi bir şekilde iz bıraktıkları her yerin, aslında “bizim” olduğunu hatırlatmaya matuf bir seçim.

Coğrafyamızı Adımlarken Hatırda Kalanlar’ı oluşturan yazılar, 2016-2019 arasındaki çeşitli seyahatlerimin izlenimleri. Tarih, siyaset, kültür ve din gibi çeşitli unsurların harmanlanmasıyla kaleme alınan yazılar, okura, ziyaret edilen bölgelerle ilgili mümkün olduğunca çeşitli ve renkli tablolar sunabilme-yi de amaçlıyor.

Kitabın son sayfası çevrildiğinde yüzlerde bir tebessüm, gönüllerde rahatlama ve sefere çıkma arzusu uyanırsa, bunu kendi adıma hamd ve mutluluk vesilesi sayacağım.

* * *

Hatırda Kalanlar’ın en güzel biçimde yayımlanmasındaki emekleri için Ketebe Yayınları ailesinin her ferdine en içten teşekkürlerimi sunarım.

Taha Kılınç

15 Ekim 2019

“SEYAHAT EDİNİZ”

Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir ikilemini, “Hem çok okuyan, hem de çok gezen” şeklinde çözdüm, epey bir zaman önce. Okumak için teoriğiye, gezmek de pratiğiye çünkü. Ve teori olmadan pratik, pratik olmadan da teori bir işe yaramazdı. O halde, ikisini birbirinden hiç ayırmadan, hayat boyu sürdürmek gerekirdi.

Genç arkadaşlarla ne zaman buluşsam -ki epey sık oluyor bunlara hep şunu söylüyorum: “Seyahat ediniz!” Ufkumuzun açılması için, taassup ve önyargılarımızdan arınmamız için, bir yere saplanıp kalarak körleşmememiz için, bilgimizin ve görgümüzün artması için, yanlışlarımızı fark etmemiz için, doğrularımıza daha güzel sahip çıkmamız için... Seyahat etmemiz şart.

Kur’ân’da seyahat etmekle ilgili çok sayıda ayet var. “Yeryüzünde gezip dolaşın...” şeklinde verilen emirler, namaz ve diğer ibadetleri emreden ayetlerdeki ifadelerle aynı gramer özelliğinde. Yani, emirlerin bağlayıcılık düzeyi aynı. “Namazı kılın”, “Zekâtı verin”, “Cihad edin”, “Yeryüzünde gezip dolaşın”, hepsi aynı biçimde dile getirilmiş. O zaman,