

ISBN: 978-605-7949-03-5

© 2018 Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş.

ketebe.com

Ketebe Yayınları: 89

Tarih



Editör

Sezai Saraç

Düzeltili

Salih Mercan

Kapak

Harun Tan

Mizanpaj

Nilgün Sönmez

İlk Baskı

Tarihi 2009

KETEBE'DE

1. Baskı

Ekim 2018

4. Baskı

Mart 2021

İstanbul

Ketebe Yayınları

Sertifika No. 49619

Maltepe Mahallesi Fetih

Caddesi No: 6 Dk: 2

Topkapı 34010 İstanbul

Tel: 212.612 29 30

e-mail: ketebe@ketebe.com

Baskı ve Cilt

Mega Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş.

Cihangir Mah. Güvercin Cad.

No: 3/1 Baha İş Merkezi A Blok

Kat: 2 34310 Haramidere -

Avcılar / İstanbul Sertifika No: 44452

Tel: 212.412 17 00

© Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş.'ne aittir.
İzinsiz yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Abdülhamid'in
Kurtlarla Dansı

2

M U S T A F A A R M A Ğ A N

KETEBE

Mustafa Armağan

Urfalı bir anne-babanın çocuđu olarak Cizre'de dünyaya geldi (1961).

Üniversiteye kadarki eğitim hayatını ilk yazı denemelerine başladığı Bursa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1985 yılında mezun olduktan sonra İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisansa başladıysa da, yayıncılığın cazibesine kapılarak uzun yıllar İlim, Risale, İnsan, İz, Ağaç ve Etkileşim Yayınları'nda editör, yayın danışmanı ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. İzlenim dergisini yönetti.

Bugüne kadar 50 kitaba imza atan Armağan özellikle tarih yazıları ve kitaplarıyla geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Halen Derin Tarih dergisi genel yayın yönetmenliği, KETEBE Yayınları'nda yöneticilik ve Akit TV'de Yavuz Bahadırođlu ile birlikte Kayıtdışı Tarih programını yapmakta, konferanslarının yanı sıra Yeni Şafak'ta haftalık tarih sohbetleri kaleme almaktadır.

Yaygın bir okur kitlesine ulaşan kitapları arasında şunlar sayılabilir:

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı (3 cilt), Ufukların Sultanı Fatih Sultan Mehmed, Küller Altında Yakın Tarih, Büyük Osmanlı Projesi, Avrupa'nın 50 Büyük Yalanı, Osmanlı: İnsanlığın Son Adası, Kâzım Karabekir'in Gözüyle Yakın Tarihimiz, Tek Parti Devri, Kızıl Pençe, Satılık İmparatorluk, Yavuz Sultan Selim, Âsım'ın Nesli, Ayasofya Entrikaları.

İçindekiler

Sunuş.....	11
Önsöz.....	17
Tarihin aynasında Abdülhamid.....	25
Eğitimde altın çağfi.....	30
Abdülhamid'in eli Küba'ya uzanmış.....	36
Ermeni meselesindeki uzak görüşlülüğü.....	42
Abdülhamid ne yaptı?.....	48
Abdülhamid despot muydu?.....	53
Abdülhamid'in engin dünyası.....	56

BÖLÜM 1

Abdülhamid'in Dünyası

Beyaz eldivenli adam.....	65
Son Sultan'ın rüyası.....	68
Abdülhamid'in yatak odası.....	79
İdama karşı olan padişah.....	88
Abdülhamid, Kur'an'ın tozuna dahi saygılıydı.....	93
Sultan 2. Abdülhamid'in yardım organizasyonları.....	100
Abdülhamid hiç çek kesmiş miydi?.....	105
Abdülhamid'i gören son gözler de kapandı.....	111
İşte Abdülhamid'in hanımıyla yapılmış tek söyleşi.....	122

BÖLÜM 2

Osmanlı'yı Ayağa Kaldırmak

Yurdu demir ağlarla örme projesi Abdülhamid'indir!.....	135
Abdülhamid devri Anadolu toprağına neler kattı?.....	141
“Söğüt Barışı”nın temellerini de o atmıştı!.....	146
İlk Deniz Müzesini “denizciliğe düşman” diye suçlanan Sultan açmıştı	153
“Bavê Kurdan”: Abdülhamid uğruna ayaklanan Kürtler.....	158

BÖLÜM 3

Sınırların Ötesinde

Sultan Abdülhamid'in petrol savaşı.....	171
İngilizler Abdülhamid'i neden sevmezdi?.....	177
Devrilmeseydi Balkan İttifakı'nı kuracaktı	184
Abdülhamid'in Ayetullahları.....	190
II. Abdülhamid'den İran'a sınır ötesi operasyon.....	196
Abdülhamid eğer Mustafa Kemal'i affetmeseydi!	201
Guantanamo'da Abdülhamid sorgusu!	210
Abdülhamid'in Siyonizm'le dansı.....	215
Abdülhamid sel felaketine uğrayan ABD'ye yardım göndermişti.....	231
İslamiyet'in Amerika'daki ilk misyoneri	236
Abdülhamid'in bor'u kaptırmama mücadelesi	250

BÖLÜM 4

Bir Darbenin Anatomisi

Darbecileri ilk yargılatan Abdülhamid olmuştu.....	259
Abdülhamid ile Meşrutiyetçiler arasındaki fark.....	264
Bir Abdülhamid efsanesi daha çöküyor: Reval safsatası	285

7 Temmuz'un kanlı şifresi	294
İttihatçılar ve Masonik hat.....	300
Meşrutiyeti az daha Dadaşlar ilan edecekti.....	311
31 Mart'ın görünmeyen yüzü	316

BÖLÜM 5

Soruların Ağında Abdülhamid

Sansür ve hafiye teşkilatı gereksiz miydi?.....	331
Düyun-ı Umumiye İdaresi faydalı mı olmuştu?.....	334
Abdülhamid içki içer miydi?	341
Sonsöz yerine: Beyaz eller ve eldivenler nerede?.....	347
Kaynaklar	351

Devletin bu sarsılış günlerinde gelip, aldığı disiplinli bir terbiye ile ülkeyi içinden, sessiz ve risksiz bir şekilde yenilemek isteyen Sultan II. Abdülhamid, bir Bismark zekâ ve plânına sahipti, fakat pençesinden mahrumdu. Pençe, aydınlar kadrosudur. Sultan Hamid, başa geçtiği zaman, kadronun gelenekçi yaşlı elemanları ile gençleri arasında bir “babalar ve çocuklar” kavgası vardı. Batının sistemli ve sürekli çalışmalarıyla babalar ve oğulların arası açılmıştı. Ve öyle bir sistem kurulmuştu ki hep de açılacaktı. Yaşlılar Devleti ayakta tutacak yetenekte değillerdi. Gençlerse, onu, hızla, korkunç bir uçurumdan aşağı atmak istiyorlardı. Sultan Hamid, bu durumda, şöyle bir programla Devleti yaşatmaya çalıştı: Yaşlı kadroyla Devleti yönetirken, genç kadroyu oyalayarak vakit kazanmak, bu arada, asıl kurtarıcı kadro alan yeni bir nesil yetiştirmek... Bismark bir sonuçtu ve memleketini seven mükemmel yetişmiş, yekpâre bir aydınlar kadrosunun başındaydı. Sultan Hamid’in elinde böyle bir genç ve dinç kadro yoktu ve bütün trajedisi bundan başlıyordu. Onun için bütün gücünü maarife verdi. Sistemi düzeltti ve mümkün olduğu kadar fazla mektep açtı. Üniversiteyi adeta yeniden kurdu. Erkek ve kız öğretmen okullarını, mülkiyeyi sağlam temeller üzerine oturttu. İşte okuma yaşına basan Âkif kendini bu maarifin içinde buldu...

Avrupalılar, gittikçe kuvvetlenen ve yaralarını saran Devletin Sultan Hamid idaresinde, ileride çıkacak bir dünya savaşında, harp dışı kalırsa, sömürge olmuş bütün İslâm ülkelerini bundan en az elli yıl önce ve bin kere daha ucuza kurtaracağını ve Türk Devletinin, bu avantajla, tarihin en kudretli devirlerinden birini açacağını biliyorlardı. II. Sultan Hamid de bunu biliyordu ve bir yandan politikasıyla Devleti yaşatmaya çalışırken, öbür yandan bütün umudun üzerinde toplandığı yeni nesle eğiliyordu. O günün şartlarıyla bu nesil bilgi ve aksiyon bakımından iyi yetişti. Fakat, ne yazık ki, dışarıdaki okul, içerideki okulun bir çok istidâdını politikaya erken soktu. Tabiatıyla, devlet kendilerinin eline bırakılacak vakitten önce soktu. (...) Ve bu, Devletin temel felâketi oldu.

Sezai Karakoç, *Mehmed Âkif*,
İstanbul, 1979, Diriliş Yayınları, s. 11-13.